

Hej.

Vill bara uppmärksamma er på en fantastisk händelse alldeles nyligen på Skallberget.

När vi pratat med Carina som är vår fantastiska trädgårdsmästare på området och undrat när det härliga tomtelandet ska sättas upp inför jul så fick vi höra att hon tyvärr inte hade timmar och tid till sådana saker i år utan hade bara fått timmar för sopphantering för tillfället. Hon var lika besviken som oss men lovade att göra något ännu finare med sommarblommorna och planteringarna nästa år om hon var kvar sa hon. Hon är ju för gullig den tjejen. Vi förstod henne men lite besvikna över tomtarna blev vi.

Så döm om vår förvåning och överraskning vi fick när vi på Lördagsmorgonen kom ut för våran promenad med våra hundar och hon står där i alla fall och fixar Tomtar och allt . Hon hade sin dotter med (som för övrigt är en kopia av sin mor då det gäller att vara trevlig och hjälpsam och att hon kan arbeta såg vi ju i somras då hon vikarierade för sin mor som hade semester) Dom hejade och skrattade och sa Nu är dom här, Tomtarna på Skallberget! Så pekade hon på tomtarna och sig själva.... Vi skrattade gott åt det. Hon kan verkligen få den mest sura människan på Skallberget att le.

Hon gjorde alltså alla dessa tomtar hemma och åkte in på sin fritid en lördagsmorgon och ställde upp dom bara för att vi skulle få njuta av dom i Jul igen.... Är inte det en fantastisk gest?

Vi förstår inte så mycket av den så kallade upphandlingen som pågår men vi håller ju alla tummar vi har att vi får behålla Carina här hos oss. Hon håller inte bara iordning och gör fint utan i henne har vi fått en fin vän som bryr sig och livar upp vår tillvaro. Sånt är också beundransvärt tycker vi.

Hoppas gör vi också om Ni delar ut julklappar till era anställda att Carina får en stor Stjärna på sin.

God jul önskar vi boende på Skallberget.